

3 Kända ombyggnader, förändringar och underhållsarbeten

3.1 Källor och litteratur

Andersson, Aron, *Fröslunda kyrka*, Uppsala 1982
Riksantikvarieämbetet, byggnadsregistret, kyrkobeskrivningar.
Upplandsmuseets arkiv. Handlingar rörande Fröslunda kyrka

3.2 Kronologisk förteckning

Årtal	Händelse	Källa
1450-1500	Fröslunda kyrka byggs som en rektangulär, tornlös byggnad med sakristia mot norr. Den är byggd med murar av gråsten med portomfattningar och gavelrösten i tegel. Vapenhuset är senare tillbyggt omkring år 1500. Kyrkan ersatte en äldre kyrka belägen på samma plats. Skulpturer från den gamla kyrkan fördes över till den nya. Till dessa hör bl.a. en Mariabild, en skulptur av Johannes döparen, en Kristusbild samt en skulptur av heliga Birgitta, vilka bevarats till våra dagar. Dopfunten är samtida med den nya kyrkobyggnaden	Raä, byggnadsregistret. Andersson s 3 f
1500-1600-tal	Från denna tid härstammar ljuskronor och ljusarmar	Andersson s 12
1748	Kyrkan är i dåligt skick med sprickor i murarna. Förstärkningsarbeten utförs och murarna beslås med järn. Kyrkfönstren vidgas	Andersson s 6
1760-talet	Invändig restaurering. Altarväggen med altarpredikstol tillkom. Bänkinredningen och läktaren byggs	Raä
1816	Stor renovering av hela kyrkan. De medeltida tegelvalven rivs och ersätts av tunnvalv av trä. Fönstren förstoras ännu en gång	Andersson s 6
1819	Läktaren byggs om och kyrkan får sin första orgel. Orgeln är märklig eftersom delar av fasaden härstammar från 1500-talet. Orgeln köptes från Kumla kyrka i Västmanland	Andersson s 14
1835, 1869 och 1901	Nya förstärkningsarbeten på murarna	Andersson s 6
1907	Omfattande grundförstärkning. Sydvästra hörnet revs och grunden förstärktes och murarna byggdes upp i tegel.	Andersson s 6
1931	Hela kyrkobyggnaden grundförstärktes. En ny orgel byggdes bakom den gamla	Andersson s 6, s 14
1989	Renovering av utvändig puts	Upplandsmuseet
1994	Renovering av kyrktak och klockstapel	Upplandsmuseet
1997	Orgeln från 1932 revs och den gamla orgeln restaurerades	Upplandsmuseet